



“T.R.A. makes a blast to the past”

CULTURELE UITSTAP 16-09-2017

In het kader van onze jaarlijkse socio culturele uitstap zoekt onze sectie het eens over de landgrens heen ...

Geen verzameling oude radio's deze keer maar wel een glimp op de oorsprong van onze ruimtevaart en dorst naar het onbekende !

Hoe bitter de nasmaak ook moge wezen, oorlogen hebben steeds voor een vooruitgang in de techniek gezorgd waarvan we in vreedstijd nu allen van profiteren.

Wie zal er nu nog bij stilstaan dat Wernher Von Braun, de bedenker van de V1 tot V3 aan de basis zou liggen dat we nu heden ten dage bijna allen foutloos kunnen navigeren op de in omloop zijnde GPS satelieten.

De reis brengt ons naar "La Coupole" in het noorden van Frankrijk op 5Km van Saint-Omer.



La Coupole, een enorme betonnen constructie onder de grond met een tunnelcomplex die een middelmatige stad kan herbergen en ooit door de Nazi's gebouwd om de V2 richting London te lanceren. Nu omgebouwd tot een historisch centrum waar je alles kan ontdekken rond de geschiedenis van het gebouw tot het ontstaan van de V1-V3 vliegende bommen. Van daar is het een kleine stap richting het heelal en hoe de verovering van de ruimte begonnen is.

Na een ruim overzicht van WO2 geschiedenis en de daaruitontwikkelde technische vooruitgang kan men het bezoek aan de coupole afsluiten met een 3D filmvoorstelling in het planetarium.

Over de middag kunnen we de inwendige mens versterken met een zelf meegebrachte pick-nickmand, te openen op de eetweide.

Na het nuttigen van een droogje gevolgd door enkele niet alcohol houdende natjes zetten we onze reis verder maar dan in omgekeerde richting (wil zeggen direction la Belgique).

77 jaar geleden voltrok zich een ander drama op Franse bodem, OPERATION DYNAMO, recent nog verfilmt door Hollywood als een epic drame "Dunkirk".

Op 10 mei viel NAZI Duitsland : Nedeland, Belgie en Luxemburg binnen. De Duitse pantserdivisies stootten door naar de havens van de Noordzee: Boulogne sur Mer, Calais en Duinkerke, met de bedoeling het Britse Expeditionaire Leger, dat sinds het uitbreken van de oorlog in 1939 op het continent gestationeerd was, te omsingelen en te verslaan.

Nederland gaf zich op 15 mei en België op 28 mei over. Daarna stonden de Franse en Britse legers alleen tegenover een talrijkere en beter bewapende vijand.

Om aan een gevangename te ontsnappen trokken zij zich steeds verder terug terwijl ze hevige gevechten leverden. Er was maar een uitweg: Duinkerke...

De geallieerden legden een sterke verdedigingszone aan die door 15.000 Franse soldaten werd verdedigd om de vijand de toegang tot Duinkerke onmogelijk te maken. Dankzij de offers van deze soldaten lukte het om een internationale vloot van ongeveer 1.400, voornamelijk Britse, maar ook Franse, Belgische en Nederlandse schepen samen te stellen.

In slechts 9 dagen werden vanaf het strand en de Oost pier van Duinkerke 350.000 mensen ingescheept, die anders hoogstwaarschijnlijk gevangen genomen of gesneuveld zouden zijn.



Vervoeg ons in het volledig vernieuwde Oorlogsmuseum met een wandeling door de kazematten van Duinkerke welke die deze gebeurtenis mooi verwoord. Laat u zelf meedrijven in de sfeer van toen door middel van de vele audio-visuele didactische documentatie. Ervaar hoe het toen moet geweest zijn voor zij die als ratten in de val zaten.

Na een volledige dag ondergedompeld geweest te zijn in geschiedkundige informatie nemen we afscheid (voor nu) van Frankrijk en nemen we langs wondermooie frans-vlaamse dorpjes onze baan huiswaarts in.

Om de dag toch niet abrupt tot een einde te brengen maken we nog onderweg een laatsdte stop in het pittoreske dorp WULPEN om op het terras van "D'oede Pastorie" aangenaam na te kaarten over de dag...



Nuttige Info :

Musée *Bunker – La Coupole* <http://www.lacoupole-france.com/>

Centre d'Histoire et Planétarium 3D

Rue André Clabaux

CS 40284

62570 Wizernes

France

Open elke dag van 09 tot 18 uur.

Toegang: Combi ticket 15€ (Historisch centrum + Planetarium)

Rondgang: +/- 2h00 voor Historisch centrum en +/- 1h Planetarium

Parking : Voorzien op wandelafstand

Musée Dunkerque 1940 – OPERATION DYNAMO
Courtines du bastion 32
Rue des Chantiers de France
59140 Dunkerque France
Open elke dag van 10 tot 18 uur van 17 july tot 10 november
Toegang: 8€
Rondgang : +- 1 uur
Parking : In de omgeving

Planning:

Dag reis : 16 september 2017

Samenkomst SHACK TRA : vanaf 07h00. Er wordt koffie en een koffiekoek aan de deelnemers aangeboden.

Vertrek Shack TRA (stipt) : 07h30

Het is ongeveer 1h30 minimum tot ons eerste punt (+-100km) Museum La Coupole.

Bezoek van 09h00 tot 12h30

Lunchbreak op weide : van 12h30 tot 13h30

Vertrek naar Duinkerke ten laatste 13h45 voor een +- 1h rit van 60Km

Bezoek museum Operation Dynamo tot +-16h30

Afvaart in collone naar WULPEN voor laatste afdronk.

Einde voorzien en split +/- 18h30.

Kostprijs deelname :

Vervoer : Eigen wagen, mogelijkheid tot carpoolen (spreek af ivm delen in de kost).

Lunch : twee mogelijkheden : ofwel eigen keuze vulling frigobox, ofwel biedt de cafetaria van LA COUPOLE sandwich en pasta menu's aan 7,5 €, incl drank en dessert.

Lokale consuities : Eigen buidel.

Toegangsgelden musea : Totaal pakket

7 € per lid TRA (de kassa TRA sponsert 16 €)
23€ per niet lid / partner van lid.

RESERVEREN VOOR 31-08

Voor alle verdere info : zie Marc ON5SM on5sm@skynet.be